

PINKERTJE JOGI'S

September- Januari 2024 - 2025

Het scoutsjaar gaat na een lange zomervakantie weer van start! Jullie leiding heeft enorm veel zin om het scoutsjaar met jullie in te zetten en jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen!

Groetjes Amber, Bette, Ella en Jochem

Belangrijke data:

- 21/09: Startvergadering
- 23/11: pannenkoekenslag
- 14-15-16/02: Groepsweekend
- 10/05: spring in 't park
- 19/07 - 26/07: Kamp!

Zaterdag 21 September ✦ 14u-17u ✦ Startvergadering



Welkom op de eerste vergadering van het nieuwe jaar. We staan te popelen om samen met jullie een jaar vol avontuur en plezier te beleven. Laten we er vandaag meteen een geweldige start van maken!

Zaterdag 28 September ✦ 14u-17u ✦ beroepenvergadering



Wat wil je later worden? Wat wil je later zijn? Een bakker die bakt broodjes. Een kapper knipt je haar. Een postbode brengt brieven. En een kok maakt eten klaar. Een tandarts telt je tanden. Een chauffeur rijdt in een bus. Een brandweerman blust branden. De klusjesman die doet een klus. Ik weet niet wat ik wil worden, ik weet niet wat ik wil. Weet jij het wel?

Verkleed jezelf in je favoriete beroep.

Zaterdag 5 Oktober † 14u-17u † #like me-vergadering



Ik ben mij voor altijd, ik ben wat je ziet
'K ben mezelf vogelvrij, dus beoordeel niet
Want wat jij denkt van mij wel dat deert mij niet
Want ik ben like me
Like me
Ik ben mij voor altijd, ik ben wat je ziet
Ik ben wie ik ben en dat is like me!

Haal je beste dansmoves en je engelenstem boven, want we duiken samen in de wereld van #like me!

Zaterdag 12 Oktober † 14u-17u † gekke sportenvergadering



Doe je handen maar omhoog en zwaai
van links naar rechts van links naar
rechts we gaan van links naar rechts
En we klappen klappen klappen klappen
op de beat net als de rest
Want bewegen is gezond

Stokpaardrijden, slingerwerpen, zo gek

je het maar kan bedenken!

Trek je zweetbanden aan, je loopschoenen en strek je beentjes!

Zaterdag 19 Oktober † Familievergadering



Ik wil dat je liegt, alsjeblieft! Dat het wel scouts is, maar helaas. Deze dag kan je je familie verrassen met je verschijning op zaterdag, ze zullen hun ogen niet geloven.

Zaterdag 26 oktober ✂ 13u-17u ✂ Deugeniet



Jochem en Amber vliegen boven het plein, daar is een speeltuin, hoe zou het daar zijn? “Ella!” Zegt Bette, “ik heb een idee, zullen we gaan spelen? Ga je met me mee?”

Verdere info volgt!

Zaterdag 2 November ✂ 18u-21u ✂ Halloween



Het is hallo-hallo-halloween.
Heksen en spoken komen voorbij.
Want het is hallo- hallo- halloween.
Iedereen is aan 't sidderen en beven
want het is hallo- hallo- halloween.
Kom ons snel een snoepje geven!

Verdere info volgt nog, maar vergeet je niet te verkleeden ;)

Zaterdag 9 November ✂ familievergadering



ALWEER familievergadering? We beloven dat het de laatste van 2024 is ;).

Zaterdag 16 November ✂ 14u-17u ✂ disney vergadering



Vandaag betreden we de betoverende wereld van Disney. Of je nu de kracht van Mulan, de nieuwsgierigheid van Ariel of de moed van Simba wil ontdekken. Laat je fantasie de vrije loop en stap binnen in een wereld vol wonderen.



Vergeet niet: Hakuna Matata!

Kom verkleed als je favoriete disneyfiguur.

Zaterdag 18 November † 14u-17u † hotelschool



Lakens wassen, bedden opdekken, eten maken, mensen bedienen of gewoon zelf lekker luieren in de zwembadstoel. Het kan hier allemaal.

Laat je onderdompelen in de wereld van hotels.

PS: Voor de vergadering kan je lekkere pannenkoeken komen eten.

Zaterdag 30 November † 14u-17u † reis door de tijd



Maak je klaar voor de strijd
We gaan reizen door de tijd
Ga je mee mee mee
met de jogi's

Door de tijd reizen naar het verleden, naar de toekomst. Laat je verrassen door alle verschillende tijden.

Zaterdag 7 December † 14u-17u † Sinterklaas



Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels al heen en al weer?

Vrijdag 13-14 December ✂ 17u-11u ✂ Kerstfeestje + nachtje lokaal



Het is winter en ik begin te dromen, dat de Kerstman zal komen.

'k Denk dat ik dit gevoel herken!

En nog even en dan scheur ik de pakjes open, dan valt de sneeuw met hopen, totdat ik zelf een sneeuwbal ben.

Ik heb kerstkriebels in mijn buik, maar niemand die het ziet en nu moet het er echt uit met dit scouts Kerstmislied.

Aansluitend hebben we nachtje lokaal. Breng dit zeker mee:

- Slaapzak
- matje/veldbed
- kussen
- knuffel
- pyjama
- toiletzak
- een cadeautje twv €5,00

Wij voorzien avondeten en ontbijt!

✂ Afsluiting ✂

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan wel weten, zodat we niet op jou blijven wachten!

jogis@zonnepinkers.be

OF

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep!

Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar bovenstaande nummer of mail ons!